

Vraag het aan Morya



Probeer de liefde te vinden in je hart

“Er zijn altijd momenten in het leven waar de mens verdwaasd is, waar hij naar zichzelf kijkt en denkt van: ‘ik kan dat niet, ik wil dat niet... is het zo of is het anders?’ en door die vele vragen komt hij soms nog meer in verwarring.

Wanneer je je vragen stelt, doe het vanuit je hart. Probeer de liefde te vinden in het leven. Probeer de oprechtheid te vinden in het leven. Probeer de waarden van het leven te achterhalen: geduld, schoonheid, ... en wanneer je dit doet, dan kan je de juiste vragen stellen. Dan tracht je eerlijk te zijn tegenover jezelf.

Als je vandaag iets niet kan, denk dan niet: ‘ik kan het.’ Nee, weet dat je niet moet uitsluiten dat je het morgen misschien wel kan, maar wees eerlijk tegenover jezelf; je moet weten waar je staat. Als je vandaag een bepaald ding niet ziet, weet dan: ‘morgen kan ik het misschien wel zien.’ Op deze manier kan je vooruitgaan, zonder vooruit te lopen op de dingen die je nog niet kan.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 3: Mens en maatschappij”
(uit hoofdstuk 9: ‘De weg van abstract naar concreet’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 41

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


